

---

---

## Livets bröd

Vi människor behöver näring för att kunna leva. Bröd är en viktig näringskälla i många kulturer.

Även vår själ behöver näring. Jesus säger: *"Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta"* (Johannes 6:35).



Här talar Jesus inte om näring för kroppen utan för människans själ och ande. Jesus är svaret till denna inre tomhet, hunger och törst efter liv.

### Det som världen ger

Ingen "föda" som denna världen erbjuder, kan till fullo tillfredsställa vår inre hunger. Dem kan ge ett tillfälligt innehåll i livet, men snart tar det "brödet" slut, man blir tom inombords och måste söka efter nya upplevelser, rikedomar, välstånd och framgång, utan andlig föda.

Även våra själers fiende försöker tillfredsställa våra själers behov. Men han är en tjuv och rånare och man får betala dyrt för hans nöjen.

### Det som Gud ger

Men Guds ord lovar: *"Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet, och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät"* (Jesaja 55:1).

---

---

Och Jesus säger: *"Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd"* (Johannes 10:10).

Underbart! Välsignat! Jesus är källan till Livet än idag. Han ger oss inte som världen ger, utan Han ger det som Himlen ger: en inre frid och glädje. Livet utgår ju från människans inre. Jesus ger näring till människans inre med sin nåd och genom sin närvaro.

---

---

*"Jesus är källan till livet"*

---

---

Han ger oss inte denna världens rikedomar, välstånd och framgång, utan andligt föda och tillfredställelse. Gud har också lovat att ge oss allt vi behöver i livet.

När Jesus säger: *"Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta"*, ger Han oss ett löfte från Gud.

### Guds gåvor

Alla Guds gåvor blir tillgängliga genom tron. Den som tror – den som kommer i tro till Jesus - får uppleva löftena och välsignelserna, som Guds ord lovar oss.

Varje människa längtar efter en inre frid och glädje, som en verklig grund för sitt liv. Till detta finns bara ett svar: Jesus Kristus Guds ende son.

Han kom för att dö på Golgata kors för vår skull. Han tog våra synder på sig och kom med det Himmelska livet till oss.



---

---

Han lever än idag. Han verkar och agerar i deras hjärtan som tror på Honom.

Min vän, kom öppet och frimodigt till Jesus.

Om du vill ta emot Jesus in i ditt hjärta och liv, du skulle kunna be så här:

*Tack Gud att jag får ta emot denna gåva av bara nåd.  
Jag vill ta emot Jesus in i mitt eget hjärta. Fräls mig Gud och förlåt  
mig alla mina synder. Gör mig till ett Guds barn.  
Kom in i mitt hjärta Jesus och hjälp mig att lära känna Dig.  
Tack att Du gör detta Gud. Tack Jesus att jag från och med denna  
stund tillhör Dig ! Amen !*

Ära vare Gud för Hans stora nåd emot oss människor!

Vill du veta mera?

Copyright © 2017 traktat.nu - [www.traktat.nu](http://www.traktat.nu) - [traktat@crossmail.se](mailto:traktat@crossmail.se)

---

---

Utdelas av:



# Livets Bröd